

Joris op 't Zand



Christus trekt de mens uit de diepte weg.
Na de ontmoeting met de Levende gaat de verlost mens in vriendschap en liefde op weg naar Gods toekomst.

(Paaskaars 2018 uit de Abdij van Egmond)

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor L.C.(Louis) Runhaar
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Assisterend Pastoor E.Th.F.M.(Ward) Cortvriendt
☎ 06-83986760; ✉ info@wardcortvriendt.eu

Kerkbestuur
Voorzitter L.C.(Louis) Runhaar
Secretaris mw. L.(Lydia) Janssen
Sibeliusstraat 14, 3816 ML Amersfoort.
☎ 033-4750663; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester P.(Paul) de Leeuw van Weenen
Julianalaan 39, 3761 DB Soest
☎ 035-5880135; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
Prins Bernhardlaan 21, 6721 DN Bennekom
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid Vacature
☎; ✉

Kosters contactpersoon: mw. E.L.(Inez) de Jager
Borgerlaan 3, 3818 PH Amersfoort.
☎ 033-4620806; ✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A.(Anita) de Haart-Wijker
Afrikaring 91, 3823 CJ Amersfoort.
☎ 06-26354561; ✉ anitadehaart@kpnmail.nl

Beheer parochiezaal ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie)
Webmaster mw. I.M.(Ingeborg)van 't Erve-Bosch
Berliozpad 8, 3816 VK Amersfoort
☎ 033-8884705; ✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:
ING: NL62 INGB 0000 4437 46 (voorkeur)
ABNAMRO: NL30 ABNA 0553 1250 60
T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

ING: NL40 INGB 0000 4303 68
T.n.v. Stichting Beheer & Behoud Kunstbezit H. Georgius Amersfoort

Nummer: 201802. Periode: april – juni 2018

★Kopijsluiting: 10 juni 2018★

VOORWOORD

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!' Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 'Vrede', zei Jezus nogmaals. 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' Na deze woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest', zei Hij.

Wie zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, bedoelt dat iets nooit zal gebeuren. Pinksteren vieren we altijd vijftig dagen na Pasen. Het is dus uitgesloten dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Toch vallen in het Johannesevangelie Pasen en Pinksteren wel op één dag. Op de avond van de allereerste Paasdag –'op de avond van die eerste dag van de week'- verschijnt Jezus in het midden van zijn vrienden en blaast zijn adem over hen uit met de woorden: 'Ontvang de heilige Geest.' Deze onverwachte ontmoeting tussen Jezus en zijn vrienden vindt plaats op een absoluut dieptepunt. Goede Vrijdag was eergisteren. Stille Zaterdag is geruisloos overgegaan in een nog stillere zondag. Doodstil. Aan alles is een einde gekomen. De vrienden zijn gedesillusioneerd en teleurgesteld. Van het leven zoals ze dat kenden hebben ze geen verwachtingen meer. Veelzeggend schrijft Johannes dat de deur op slot is: de vrienden zitten opgesloten in hun droefenis.



Op dat absolute dieptepunt verschijnt Jezus. Opgewekt uit de dood komt hij zijn vrienden bevrijden uit hun door de dood getekende situatie. De hermetisch gesloten deuren van de dood worden uit hun hengsels gelicht. Zoals God Adam in het scheppingsverhaal de levensadem in de neus blies, zo blaast Jezus de Geest, de goddelijke levensadem, over zijn vrienden uit. Zo maakt hij hen deelgenoten van de kracht waardoor hij ook zelf wordt bezielde en voortgedreven, aan de dood voorbij.

Het geschenk van de Geest duidt op een nieuw begin. We zijn getuige van de geboorte van de kerk. En met deze Wind in de zeilen worden de vrienden van Jezus uitgezonden in de wereld.

In ons leven kunnen er uitzichtloze situaties zijn, omstandigheden waarin alle kansen verkeken zijn en alle mogelijkheden ons uit handen zijn geslagen. Onomkeerbare schuld, onherstelbaar leed, ongeneeslijke ziekte, ontoestbaar verdriet. De boodschap van Pasen is dan dat deze absolute dieptepunten plaatsen zijn waar we de kans hebben op een ontmoeting.

Plaatsen waar we de kans hebben om een grens over te steken en de werkelijkheid van het geloof te betreden, de werkelijkheid van het vertrouwen. Dit vertrouwen plaatst onze situatie in een ander perspectief, waardoor onze gesloten deuren open kunnen gaan; open voor toekomst, open voor een nieuw begin.

Pasen en Pinksteren nodigen ons uit om de goddelijke levensadem diep in onze longen op te zuigen en vol vertrouwen, als herboren het leven in te gaan.
Pastoor Louis

In de parochie....

Op 25 februari werd gedoopt Ethan. Moeder Emmy werd in dezelfde dienst verwelkomd als gastlid van de parochie. Vader Remco trad toe tot de Oud-Katholieke Kerk. Grote broer Daan is op dezelfde datum officieel lid van de parochie geworden.

Fijn om jullie in ons midden te hebben!

Van het kerkbestuur

Gemeentevergadering

Op woensdag 25 april is onze volgende gemeentevergadering. Aan de orde komen o.a. het jaarverslag en de financiële stukken. Daarnaast gaat het kerkbestuur graag met u in gesprek over de gevolgen die de teruggang in pastorale inzet zal hebben en we komen met een voorstel voor de viering van drie jubilea:

100 jaar Clara, 100 jaar koor en 90 jaar kerkgebouw.

De vergadering wordt zoals altijd gehouden in de Joriszaal en begint om half acht. Rond 10 april ontvangt u de agenda en de andere vergaderstukken.

Graag tot dan!

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur

Kerkbalans 2017 en 2018

Wat de opbrengst van Kerkbalans 2017 betreft, kan ik melden dat er ruim € 55.000,- is geschonken door de leden en gastleden van de parochie.

Dat is ruim € 2000,- meer dan begroot en ongeveer € 4000,- meer dan in 2016. Er wordt nog gewerkt aan wat correcties en op de parochievergadering van 25 april zullen de definitieve cijfers besproken worden.

De toezeggingen voor Kerkbalans 2018 doen vermoeden dat ook in 2018 de opbrengst van Kerkbalans weer wat zal stijgen.

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester kerkbestuur



Collecten

In de komende periode worden de volgende offertoriumcollecten gehouden:

25 maart Vastenoffer, collecte van de landelijke kerk

29 maart Vastenoffer, collecte van de landelijke kerk

31 maart	War Child
1 april	Voorzieningsfonds Gezinshereniging Vluchtelingen Eemland
15 april	Raad van Kerken Amersfoort
22 april	Zusterkerken in de Unie, collecte van de landelijke kerk
29 april	Terre des Hommes
6 mei	Timon
10 mei	Nachtopvang Amersfoort
20 mei	Project kinderkerk
27 mei	Missie Sint Paulus, collecte van de landelijke kerk
3 juni	Voorzieningsfonds Gezinshereniging Vluchtelingen Eemland
17 juni	Kerkopbouw, collecte van de landelijke kerk
24 juni	Zeevarenden

Digitale agenda voor kerk en Joriszaal

Voor het gebruik en de verhuur van de kerk en de Joriszaal hebben we de overstap gemaakt naar de digitale agenda. Deze agenda is te bereiken via een link op de website van de parochie (amersfoort.okkn.nl). De link staat onder het adres en de openingstijden van de kerk.

Wie iets in de kerkagenda wil zetten of de kerk en/of de Joriszaal wil gebruiken of huren, kan contact opnemen met Wilma: verhuur@amersfoort.okkn.nl

Gesprek over het levenseinde

Alvast voor in de agenda: op zondag 24 juni zal (waarschijnlijk in de eerste helft van de middag) een gesprek worden georganiseerd over de thematiek van het levenseinde. Dit gesprek zal worden geleid door ziekenhuispastor en oud-katholieke priester Marieke Ridder. Nadere informatie over deze middag volgt nog.

Bij de diensten:

Goede Week

De Goede Week is een week vol gedachtenissen waarin we Jezus op de voet volgen, vanaf zijn bejubelde intocht in Jeruzalem tot onder het kruis en bij het lege graf.

In de Goede Week van 2018 zal bisschop Joris in onze parochie te gast zijn. Op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en in de Paaswake gaat hij voor in de liturgie, daarbij geassisteerd door pastoor Louis.



Na de viering van Palmzondag geeft de aartsbisschop een korte inleiding op de betekenis van de Goede Week. Voorafgaand aan de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag verzorgt de bisschop bovendien een drietal meditaties, als inleiding op de liturgie van de dag. In deze drie impulsen geeft hij betekenis aan wat er op die dag biddend gevierd wordt.

Opgave voor de meditaties graag per e-mail bij pastoor Louis:

pastoor@amersfoort.okkn.nl

Telefonische opgave is ook mogelijk: 033-4940390

Aansluitend op de bijeenkomsten van Witte Donderdag en Goede Vrijdag is er een eenvoudige vastenmaaltijd. Hierna is er voor de deelnemers gelegenheid om zich in de kerk in stilte op de viering voor te bereiden.

De meditaties vinden plaats in de Joriszaal op de volgende tijdstippen:

Witte Donderdag 29 maart 17:30 uur (aanvang viering **19:30 uur**)¹

Goede Vrijdag 30 maart 17:30 uur (aanvang viering 19:30 uur)

Stille Zaterdag 31 maart 19:00 uur (aanvang viering 21:00 uur)

Palmzondag 25 maart, 10:00 uur, eucharistieviering. Zegening van de Intochtsicoon en de 'palmen' in de pastorietaan, kleine processie en lezing van de passie volgens Marcus.

Oliewijding (Gertrudiskathedraal, Utrecht) **woensdag 28 maart**, 19:30 uur, eucharistieviering. In de kathedraal worden de oliën voor de zieken, de geloofsleerlingen en het heilig chrisma gezegend door de bisschop en van daaruit als Paasgeschenken meegenomen naar parochiekerken en zorginstellingen.

Witte Donderdag 29 maart, **19:30 uur**¹, eucharistieviering.

Gedachtenis van het Laatste Avondmaal van Jezus.

Goede Vrijdag 30 maart, 19:30 uur, gebedsviering met kruisverering.

Stille Zaterdag – Paaswake 31 maart, 21:00 uur, eucharistieviering. Het Paasvuur wordt ontstoken, het Licht van Christus binnengedragen en het doopwater gewijd.



¹ En niet om 19.00 uur zoals in het Vastennummer stond

TOT EEN KRUISBEELD

Zachthouten man, zeg hardop nog eens wat
of je hangt diep in mij achter smeedijzeren spijlen
nog langer verlaten en bleekjes verbloed te zijn. Jij
mag ik dat zo zeggen of moet het devoot en wie
vraagt dat van mij als ik de laatste ben die tegen je
praat. Dezelfde die binnensmonds fluistert: je bent
zoveel woorden maar ben ik het zelf wel
die mompelt dat je klopt als een zwerende wond?
Breek nu eens los uit de schaduw waarin ik
je weghing en schrijf met verstijfde hand
in de grond van mijn hart dat jij, of dat wat vanbinnen
maar praat en nog praat, voorwaar toch geschreven staat.

Henk Knol

Hoogfeest van Pasen zondag 1 april, 10:00 uur, eucharistieviering.

“Pasen bestaat uit Kruispasen en Opstandingspasen. De dag begint naar joods besef in de nacht. Aan het begin van de Paasnacht staan wij –met de vasten achter ons- aan de ingang van het Beloofde Land. De opstandingzondag is aan de overkant, de nieuwe oever, en de doopnacht gaat daaraan vooraf.

Het gaat door het water heen, door het doopwater heen. Daar is een sprongetje voor nodig, want Pasen volgt niet vanzelfsprekend of automatisch. Dood is dood. Pasen valt je toe. Het is een “... en tóch is er leven”. Dat is pure verwondering, boven ons besef uit.”

ds. Jan van Baardwijk (Aswoensdagpreek 2017)

Tweede zondag van Pasen ('Beloken Pasen') zondag 8 april, 10:00 uur, eucharistieviering. Afsluiting van de Paasoctaf. De *Paastijd* echter duurt 50 dagen en houdt aan tot de vooravond van Pinksteren.

Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer, donderdagmorgen 10 mei om 10:00 uur, eucharistieviering.

Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse. U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.”

Paulus van Tarsus, brief aan de parochie van Kolosse

Vrouwevaart, oecumenische gebedsdienst met stille gebedstocht door de Amersfoortse binnenstad ter herinnering aan het Mirakel van Amersfoort in 1444. Zaterdagmorgen 12 mei om 07:30 uur (!) in onze kerk.

Hoogfeest van Pinksteren, zondag 20 mei, 10:00 uur, eucharistieviering.

“Beziel mij, adem Gods, vul mij met leven weer, dat ik bemin wat Gij bemint en doe uw wil, o Heer.” (Gezang 683)

Feestdag van de allerheiligste Drie-eenheid, zondag 27 mei, 10.00 uur, eucharistieviering.

Liturgie

Waarom een 'lege' altaartafel?

Misschien is het u opgevallen dat het liggende kruisje op het altaar is verdwenen en dat de bloemdecoratie tegenwoordig meestal naast of vóór de altaartafel staat in plaats van erop. Er is inderdaad iets gewijzigd. Gezien de vragen die dit heeft opgeroepen, had ik er beter aan gedaan u eerst een toelichting te geven voordat deze wijziging werd doorgevoerd. Daarom hieronder alsnog een toelichting.

In de (oud-)katholieke liturgie is het altaar niet zomaar een huis-, tuin-, of keukentafel, maar het primaire, zichtbare en architectonische symbool van Jezus Christus.



Kort gezegd: het altaar vertegenwoordigt Christus. Vandaar dat er voor het altaar wordt gebogen en dat het in sommige vieringen wordt bewierookt. Diverse voorgangers zijn bovendien gewoon om het altaar te kussen bij de aanvang en aan het slot van de viering. Dat zijn geen eerbewijzen aan hout en steen, maar aan Christus.

Vanuit de liturgische betekenis die het altaar heeft, is het naar mijn idee goed om de altaartafel zoveel mogelijk te reserveren voor de specifieke liturgische tekenen van de Heer: het evangelie, het brood, de wijn, en het licht.

Het plaatsen van andere zaken op de altaartafel zou vanuit deze gedachte zo veel als mogelijk vermeden dienen te worden. Met soberheid heeft dit niets te maken, wel met liturgische concentratie op de betekenis van het altaar als symbool van Christus.

Om deze reden doe ik als voorganger mijn best om mijn gezangboek en andere benodigdheden tijdens de viering niet op het altaar te leggen. 'Hulpstukken' als microfoon en lezenaar worden om dezelfde reden tegenwoordig pas vlak vóór de dienst op de altaartafel geplaatst. Ook het corporale (de altaardoek waarop de gaven van brood en wijn worden neergezet) wordt pas bij de gaven aangereikt en om dezelfde reden staat de bloemdecoratie (waar ik zeer aan hecht) als het even kan niet op, maar voor of naast de altaartafel.

Dan is er tenslotte nog de kwestie van het 'verdwenen' altaarkruisje. De liggende crucifix is afkomstig uit de tijd dat de richting van de viering veranderde van een gezamenlijke gebedsrichting (naar het kruis of naar de zonsopgang) naar een kring rond de altaartafel. Omdat het de priesters in de nieuwe situatie naar hun gevoel ging ontbreken aan een 'eigen' gebedsrichting naar het kruis, werd een klein kruisje op het altaar geplaatst. Tegenwoordig denken we nóg meer vanuit de gezamenlijkheid van voorganger en gemeenschap, waardoor het altaarkruisje als eigen gebedsrichting voor de priester zijn functie verloren heeft.

Ik hoop dat deze toelichting verhelderend werkt en dat deze accentverschuiving op bescheiden wijze bijdraagt aan een goed geheel van samen liturgie vieren.

Pastoor Louis

Kinderkerk

Net voor de veertigdagentijd zijn we als leiding bij elkaar geweest om na te denken over een veertigdagenproject. Zoals u inmiddels heeft gehoord en gezien hebben we gekozen voor het project van het Nederlands Bijbelgenootschap "zaaien en groeien".

Het zaad dat in de grond valt, dat sterft en nieuw leven voortbrengt, is een bekend beeld voor de dood en de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren.



Met behulp van diverse Bijbelteksten werd het beeld van zaaien en oogsten gebruikt om iets te vertellen over God, en over wat het betekent om in hem te geloven. We hebben in de kinderkerk meegedaan met het vastenproject. Onze spaarpot was een door Ingrid gemaakt ziekenhuis.

Uiteraard gaan we door met het sparen voor een project. Het project voor de komende periode is: de Stichting Jarige Job. Wanneer er kinderkerk is zal er voor deze stichting gecollecteerd worden. Waarom?

In NL vieren 61.000 kinderen hun verjaardag niet!



Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert deze kinderen op een leuke verjaardag.

Jarige Job geeft geen geld maar een complete verjaardagsbox t.w.v. € 35,-. Zoals versiering, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes! Geef ook een verjaardagsbox! Stichting Jarige Job is landelijk actief en werkt samen met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse samenleving.

Voor informatie zie: www.stichtingjarigejob.nl

Tenslotte:

Een heuglijk feit; Martine (moeder van Lucas) mee gaat doen als leiding.

Kinderkerk leiding

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met informatie over de kinderkerk en kinderkerk light ochtenden, het thema en de leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijksse mail (bv omdat u (klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt) dan kunt u zich aanmelden via kinderkerk@amersfoort.okkn.nl.

Jongeren

In de meivakantie (29 april t/m 6 mei) organiseert het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat een groepsreis naar Taizé. Daar in dat kleine Franse dorpje komen jaarlijkse duizenden jongeren bij elkaar. Naast Nederlandse jongeren ontmoet je ook jongeren vanuit de hele wereld. Er is een dagelijks programma en er is tijd om te ontspannen. We reizen per bus en slapen in barakken op het kloosterterrein.

Voor wie (leeftijdscategorieën van Taizé):

Jongeren 15-17 jaar en jongeren 18-29 jaar (eigen programma onderdelen)

Kosten:

€200,- per persoon (incl. reis, eten en verblijf)

Aanmelden:

Via de website (okj.okkn.nl) tot en met 31 maart



Voor vragen kun je terecht bij jongerenpastor Michael (michael@okkn.nl)

Mochten de kosten een probleem zijn, laat het dan weten.

Senioren

Op Quateremperwoensdag van de veertigdagentijd (21 februari) kwamen we met iets meer dan twintig senioren bijeen voor de Eucharistieviering. Voorganger was Ward Cortvriendt, Theo begeleidde de viering op de piano en Gerard was koster en lector.

We lazen over de dodelijk vermoede profeet Elia, die voor zijn leven geen perspectief meer zag en liever dood wilde. Maar de Heer deed hem opstaan en voedde hem, zodat hij nieuwe kracht kreeg.



In het evangelie hoorden we Jezus spreken over het teken van Jona die drie dagen in de vis was. Een teken waarin verwezen wordt naar de opstanding.

In de overweging stond Ward hierbij stil. We beleven de veertigdagentijd in het teken van Pasen en onze tocht door de woestijn van ons leven staat in het licht van Gods belofte van trouw aan het maaksel van zijn handen. Zelfs wanneer we zelf geen toekomst meer zien is er die belofte.

En ons geloof wordt gevoed door het bijeensprokkelen van de kleinere en soms diepere ervaringen van Gods aanwezigheid in ons eigen leven; soms direct en soms door toedoen van goede mensen om ons heen. God heeft vele engelen en boodschappers.

We herdachten in de viering degenen die ons in de afgelopen periode zijn voorgegaan in geloof: Pauline, Thom en Teus.

Na de viering dronken we samen koffie met de overheerlijke koekjes (even geen vasten) van de hofleverancier van Janny. We konden weer even met elkaar bijpraten en dat was goed. Het was fijn dat ieder die er was erbij kon zijn. Het is goed elkaar zo te ontmoeten. Het was fijn om Kees de Haart weer in ons midden te hebben en dat ook Gerda naar de viering kon komen.

Dank aan allen die er waren en aan de viering bijdroegen en aan Janny en Anton voor de organisatie.

Namens de bezoggroep.

Seniorenuitstap

Zoals een aantal van u al weet is op woensdag 30 mei het jaarlijkse seniorenuitje. Jaarlijks beleeft men daaraan altijd veel plezier. Het is gezellig en vaak steek je er ook nog iets van op. Zoals ieder jaar belooft het weer interessant en aangenaam te worden. **Noteert u alvast de datum in agenda of op de kalender.** De uitnodiging volgt.



Namens de bezoggroep
Ward Cortvriendt

Clara Gertrudis van Halteren

Jaarvergadering 2018

Op 7 februari was het een flink gekwetter in de Joriszaal. Dat komt er van als er 14 vrouwen bij elkaar zitten en genieten van elkaars kookkunst.

Een heuglijk feit is de groei van Clara. Er zijn drie nieuwe leden bijgekomen. Na het eten werd met elkaar een programma voor komend jaar samengesteld. Verder stemde iedereen in met het idee van Mieke om nieuwe parochianen een welkomspakketje te geven. Inmiddels is hier mee gestart.

Aan alle activiteiten van Clara kan iedereen mee doen, lid, niet leden, mannen, vrouwen, parochianen en niet-parochianen. Iedereen is welkom.

Hier volgt het programma:

- 16 mei: Bezoek aan het Gagelgat te Soest, vooraf lunchen bij Wilma.
- 28 juni: Lunch met streekproducten in Lunteren bij Mary-Ann en bezoek aan een bezienswaardigheid.
- 6 september: Bezoek aan het Zandsculpturenfestijn te Garderen (entree € 9,50, mogelijk on-line goedkoper).
- 19 november: Kerstattenties voor de senioren maken.



Het Gagelgat in Soest

Voor het bezoek aan Soest en voor dat aan Lunteren kunt u zich al opgeven. Voor de lunches wordt wel een bijdrage in de kosten gevraagd. ✉ TBorggreve44@kpnmail of ☎ 0318-483819.

Diaconaal: Voedselbank

Wist u dat 1500 personen in Amersfoort en omgeving gebruik maken van de Voedselbank? Belangrijk dus om dit noodzakelijke werk als parochie te blijven ondersteunen, zoals we al jaren doen.

Op zondag 3 juni komt oprichter en coördinator Cieka Galenkamp ('Amersfoorter van het Jaar 2014') na afloop van de eucharistieviering een korte presentatie geven over het werk van de Amersfoortse Voedselbank. Deze presentatie zou al eerder plaatsvinden, maar kon toen niet doorgaan. Fijn dat het nu alsnog kan doorgaan!



Pelgrimeren, wie doet dat nog anno 2018?

Goede vraag, die ik graag beantwoord. Ik bijvoorbeeld en velen met me. Wie nog meer en wie is daarvoor geschikt eigenlijk of beter, wie kunnen daaraan meedoen? Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden namelijk: bijna iedereen, ik zou zeggen van acht tot tachtig, maar ik weet dat er ook mensen van zelfs boven de negentig meelopen. Minimale eis is dat een pelgrim een paar kleine stukjes kan lopen. We pelgrimeren wel met z'n allen, maar er zullen ook mensen als publiek mee willen. Publiek hebben we ook graag mee, hoe meer zielen hoe meer vreugde. Het gaat niet alleen om meelopen in de processie, het gaat om het samen zijn, samen pelgrimeren [*naar het graf van de heilige Willibrord -redactie*].

De processie van Echternach staat bekend als de Springprocessie. Men gaat er daardoor automatisch vanuit dat je gruwelijk lang achter elkaar moet springen, huppelen en dansen, maar dit is slechts ten dele waar. Er worden groepen geformeerd van ongeveer vijftig personen met daarachter een hoempapa-band. Eerst loopt de ene groep en wacht de volgende en na een signaal gaat de volgende groep weer een stukje naar voren. Ik was er verbaasd over hoe goed dat wordt georganiseerd.

Maar laat ik bij het begin beginnen (oeps, te laat): vorig jaar vatte Pastoor Victor Scheijde het plan op om deze pelgrimage te organiseren voor de OKK van Groningen en uiteraard werd ook aan de andere parochies gevraagd of daar belangstellenden waren. Vanuit de Haagse parochie waren Ton Kappelhof en ik de enige die geïnteresseerd waren en we gaven ons graag op. Verder gingen er nog meerdere mensen uit andere parochies mee. Victor en Marijn (Victor's vrouw) waren de uiterst kundige en gezellige reisleiders. Marijn zou als publiek langs de kant van de weg gaan staan om ons aan te moedigen. Ja ja...nou dat pakte even heel anders uit! Marijn is meegegaan in de processie. We zijn allemaal gegrepen door het 'Springprocessie-virus'. Ik sprak Marijn laatst en moest het haar vragen. Waarom is ze toch meegegaan in de processie, waardoor is ze overstag gegaan? Ze moest daar even over nadenken. "Het enthousiasme," zei ze, "jullie enthousiasme ontroerde me. De sfeer was zo meeslepend samen met die vrolijke klanken van de drumbandjes, het klinkt misschien wat oubollig, maar het ontroerde me." Ik begrijp haar volledig: als je dat lint voor je uit ziet deinen, een lint van pelgrims. Het meedoen is heel bijzonder, maar als je klaar bent en dus als publiek langs de weg staat, geeft dat ook weer een heel andere pelgrimservaring. Ik weet nog dat we met gloeiende wangen langs de kant van de weg stonden om de andere pelgrims aan te moedigen.

(vervolg op blz. 15)

<i>ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT</i>			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
ZO 25 maart; 10.00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Jesaja 50, 4-7	Filippenzen 2, 5-11 gezongen	Marcus 14, 1 – 15, 47
DO 29 maart; 18.45 uur	Kerk open voor stilte en gebed		
DO 29 maart; 19.30 uur Witte Donderdag Eucharistieviering	Exodus 12, 1-14	1 Korintiërs 11, 23-32	Johannes 13, 1-15
VR 30 maart; 18.45 uur	Kerk open voor stilte en gebed		
VR 30 maart; 19:30 uur Goede Vrijdag Gebedsdienst	Hosea 6, 1-6	Exodus 12, 21-28	Johannes 18, 1- 19, 42
ZA 31 maart; 21:00 uur Paaswake Eucharistieviering	1e Genesis 1,1-2,3 2e Exodus 14,15-15,1a	3e Ezechiël 36,24-28 4e Sefanja 3,12-20	Marcus 16, 1-8
ZO 1 april; 10.00 uur 1e zondag van Pasen Eucharistieviering	Handelingen 10, 34-43	Kolossenzen 3, 1-4	Johannes 20, 1-18
ZO 8 april; 10.00 uur Beloken Pasen Schriftlezing en gebed	Handelingen 3, 1-16	1 Johannes 5, 1-6	Johannes 20, 24-31
ZO 15 april; 10.00 uur 3e zondag van Pasen Eucharistieviering	Handelingen 4, 5-12	1 Johannes 1, 1-7	Johannes 21, 15-24
ZO 22 april; 10.00 uur 4e zondag van Pasen Eucharistieviering	Handelingen 4, 23-37	1 Johannes 3, 1-8	Johannes 10, 11-16
ZO 29 april; 10.00 uur 5e zondag van Pasen Eucharistieviering	Handelingen 8, 26-40	1 Johannes 3, 18-24	Johannes 15, 1-8
ZO 6 mei; 10.00 uur 6e zondag van Pasen Eucharistieviering	Handelingen 11, 19-30	1 Johannes 4, 7-21	Johannes 15, 9-17
DO 10 mei; <u>10.00 uur</u> Hemelvaart v.d. Heer Eucharistieviering	Handelingen 1, 1-11	Efeziërs 1, 15-23	Marcus 16, 19-20
ZO 13 mei; 10.00 uur 7 ^e zondag van Pasen Schriftlezing en gebed	Handelingen 1, 15-26	1 Johannes 5, 9-15	Johannes 17, 14-26

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B- jaar van het oud-katholiek lectionarium

<i>ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT</i>			
<i>Viering</i>	<i>1e Schriftlezing</i>	<i>2e Schriftlezing</i>	<i>Evangelie</i>
ZO 20 mei ; 10.00 uur Pinksteren Eucharistieviering	Genesis 11, 1-9	Handelingen 2, 1-11	Johannes 14, 8-17
ZO 27 mei; 10.00 uur Allerheiligste drie-eenheid Eucharistieviering	Exodus 3, 1-6	Romeinen 8, 12-17	Johannes 3, 1-16
ZO 3 juni; 10.00 uur zondag na pinksteren 4 Eucharistieviering	Deuteronomium 26, 5-11	2 Korinthiërs 4, 5-12	Marcus 2, 23-28
ZO 10 juni; 10.00 uur zondag na pinksteren 5 Schriftlezing en gebed	Genesis 3, 1-15	2 Korinthiërs 4, 13-18	Marcus 3, 20-35
ZO 17 juni; 10.00 uur zondag na pinksteren 6 Eucharistieviering	Ezechiël 17, 22-24	2 Korintiërs 5, 1-10	Marcus 4, 26-34
ZO 24 juni; 10.00 uur Geboorte H. Johannes de Doper Eucharistieviering	Jesaja 40, 1-8	Handelingen 13, 14b-26	Lucas 1, 57-66

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B- jaar van het oud-katholiek lectionarium

(vervolg van blz. 13)

Grappig detail: onze aartsbisschop van Utrecht was de eerste van geestelijkheid die passeerde! Maar liep hij net niet voor ons uit, toen wij nog in de stoet meeliepen? Jazeker, de aartsbisschop heeft het twee keer gedaan. Het mogen aanmoedigen is een minimaal zo kostbare ervaring als het daadwerkelijke meedoen!

Het was al snel duidelijk dat pastoor Victor er een jaarlijks terugkerend evenement van wilde maken. Nou, daar hadden Ton en ik wel oren naar. Er werd mij gevraagd of ik mee wilde helpen met het organiseren. Ik heb hier volmondig 'JA' op geantwoord; ik vind het erg leuk om mensen te vertellen over deze bijzondere ervaring en ik weet dat Ton er ook graag over vertelt.



De processie is op de 'derde pinksterdag' (dinsdag 22 mei), we vertrekken dus de tweede pinksterdag en wel vanuit Utrecht, na de pelgrimszegen te hebben ontvangen. Informatie + inschrijven kunt u op: pastoor@ groningen.okkn.nl of 06-27865967 (werktelefoon Pastoor Victor Scheijde)

Binnenstad Amersfoort

Vrouwevaart in alle vroegte.

In 1444 maakt een vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek bij Amersfoort van onze stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de "Vrouwevaart" op zaterdag 12 mei.

De start is om 07:30 uur met een viering van Woord en Gebed in de Oud-Katholieke Georgiuskerk aan 't Zand 13.

Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad naar de Onze Lieve Vrouwetoren.

Na de voettocht is er dan een afsluitende gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend een kop koffie.



Denken in de Driehoek

De serie Denken in de Driehoek 2018 heeft als thema: MACHT.

Woensdag 18 april 2018: Kennis en macht

Sprekers: Prof. dr. Wim Janse (voormalig decaan VU Godgeleerdheid en voormalige vice-rector VU) en Nathanael Korfker (student Wijsbegeerte, lid studentenraad Geesteswetenschappen VU).

Waar ooit afkomst of grondbezit het dominante goed was, lijkt nu kennis het meest kostbare bezit. Kennis geeft veel macht, maar kennis is (zoals elk dominant goed) zeer ongelijk verdeeld, zowel nationaal als globaal. Is democratisering van kennis nodig en is dat ook mogelijk? En is het voor de wetenschap gunstig of ongunstig dat steeds meer wetenschapsgeld bij een kleine elite van topwetenschappers terecht komt?

Het avondprogramma:

19.30 uur: Inloop met koffie

20.00 uur: Sprekers en open publieksdiscussie

21.30-22:00 uur: Borrel en ontmoeting

Organisatie: de culturele commissie van de Gertrudiskathedraal i.s.m. de leerstoel oude katholieke kerkstructuren (alsmede inhoudende geschiedenis en leerstellingen van de oud-katholieke kerken) vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht (prof. Peter-Ben Smit).

De avond vindt plaats in congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht.

De toegang is vrij, allen welkom!

Internationaal oud-katholiekencongres

Van 20-23 september komen oud-katholiekten uit Europa samen in Wenen. Hieronder de informatie in het Duits, op de website is ook een Engelse versie te vinden (<https://kongress2018.altkatholiken.at/index.php/en/>).

SALZ DER ERDE

Christinnen und Christen im Dialog für eine offene Gesellschaft.

Eine offene Gesellschaft auf der Grundlage der Erklärung der Menschenrechte ist ein Modell gemeinschaftlichen Zusammenlebens, für das sich Christinnen und Christen in ökumenischer Verbundenheit einsetzen können - gemeinsam mit Menschen anderer Religionszugehörigkeit und mit Menschen ohne religiöse Bindung.

„Offene Gesellschaft leben“ – das wirft nicht zuletzt auch Fragen nach der Verantwortung von Religion innerhalb gesellschaftlicher Veränderungsprozesse auf. Immerhin bringen Religionen geistige, ethische und spirituelle Impulse in die Gesellschaft ein und stehen damit in Wechselwirkung mit deren sozialen, politischen und wirtschaftlichen Wirklichkeiten und Interessensgemeinschaften. Welche Visionen für eine für alle lebenswerte Welt teilen wir? Welche nicht? Wie wollen wir unsere Verantwortung als aktive Mitgestalter*innen der Zukunft konkret umsetzen? Der internationale Altkatholik*innenkongress 2018 in Wien ist ein Forum für Begegnung und Dialog, und lädt zur Auseinandersetzung mit der Realisierung einer offenen Gesellschaft ein. In Diskussionen und Workshops werden die Teilnehmenden an ein breites Spektrum relevanter Themen herangeführt: Inklusion, Diversität, soziale Gerechtigkeit, faires Wirtschaften und ökologisch-nachhaltiges Konsumieren, seelische Gesundheit und Überwindung von Ängsten als Reaktion auf eine sich rasant verändernde Welt.

Anmeldeinformationen:

Anmeldeschluss 15. Juni 2018

Speciaal voor de jongeren

Er is een eigen jongerenprogramma voor jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar. Zo'n congres vindt eens in de vier jaar plaats. Misschien was jij er ook bij in 2014 in Utrecht? Voor de ruim dertig jongeren die daar toen bij waren was het een onvergetelijke ervaring!



Ontmoeting, ontspanning en verdieping in een fantastische stad met jongeren uit allerlei landen. Vanuit Nederland organiseert het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat de jongerenreis naar het congres.

Wat je kan verwachten:

- de hoogtepunten van het algemene congres (zoals de openings- en slot ceremonie)
- spannende en speelse activiteiten in de stad Wenen
- workshops op het gebied van actuele thema's en bijbel
- liturgie voor en door jongeren
- sociale actie in de stad Wenen
- veel gezelligheid met elkaar en vrienden maken!

Heenreis: woensdagavond 19 september (Utrecht CS)

Terugreis: zondagochtend 23 september

Kosten: max. €125,- p.p.

Verblijf: jeugdhotel A & O Wien Stadthalle

Contact: michael@okkn.nl

Zomerkampen

Zeilkamp

Het Zeilkamp is er voor iedereen van 18 jaar en ouder.

De afgelopen jaren zijn we aangemeerd in het mooie Terkaple, aan de Terkaplester Puollen en het Sneekermeer. Het maakt niet uit of je al zeilervaring hebt, of dat dit je eerste keer is. We weten in ieder geval zeker dat je een fantastische tijd zult hebben!

Het Zeilkamp is dit jaar van 4 juli t/m 8 juli en de kosten zijn €95. Deze kosten zijn mede door een subsidie van de Stichting Adelbertus Ahuys Fonds zo laag.



Landkamp

Het Landkamp is het grootste en gezelligste kamp! Samen met andere kinderen van 8 t/m 14 jaar beleef je een fantastische week. We doen spelletjes in het bos, een speurtocht, tripjes naar het dorp en misschien ook wel een dagje uit! Er wordt 's ochtends, 's middags en 's avonds samen gegeten in de grootste tent die wij hebben! Slapen doen wij in grote tenten waar de kinderen (8 t/m 10 jaar), tieners (11 t/m 14 jaar) en jongens en meisjes apart slapen. Mocht je allergisch zijn of een speciaal dieet volgen geef dit dan aan bij de opmerkingen, zodat we wat lekkers speciaal voor jou kunnen maken.

Het Landkamp is dit jaar van 21 juli t/m 28 juli. De kosten voor Landkamp zijn €75 per deelnemer. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de ORKA² een subsidie van €50 per deelnemer geeft.

ZAK

Het ZAK, oftewel ZomerActiviteitenKamp, is er voor iedereen van 15 t/m 19 jaar. Het is een week waarin je versted zult staan van allerlei verschillende activiteiten die we gaan doen. Dit jaar van 28 juli t/m 4 augustus.

² Oude Rooms-Katholieke Aalmoezenierskamer

Het wordt in ieder geval weer een spannende en actieve week. En voor maar €120 ben je erbij! Deze lage prijs komt door een subsidie van de ORKA van €75.

Aanmelden voor alle kampen via de website: okjeugdkampen.nl

Taizé

Komende zomer is er weer de mogelijkheid om aan te sluiten bij een groep die een week naar Taizé gaat! Van zaterdag 14 tot en met zondag 22 juli gaat er (opnieuw) een groep jongeren o.l.v. Suhail en Hao heen.

Deze reis wordt georganiseerd vanuit een katholieke gemeenschap regio Utrecht, maar staat open voor iedereen van 15-29 jaar.

Meer info? Mail naar info@taizeamersfoort.nl

Vespers/Concerten

The Last Post

Honderd jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. Dat is voor het St. Joris Kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage aanleiding voor een concert op zaterdag 14 april in de Nieuwe Kerk met koormuziek die door de eeuwen heen is geschreven ter herdenking van veldslagen en andere krijgshandelingen; met het accent op de periode 1914-1918, die ook voor de Amersfoortse geschiedenis zo belangrijk is geweest.

De koorwerken worden afgewisseld met enkele 'war poems', een in de 19^e eeuw ontstaan poëziegenre dat rond de Eerste Wereldoorlog een ware cultus bereikte en welk genre leerlingen van het Corderius College heeft geïnspireerd tot het zelf schrijven van dergelijke gedichten.



De titel van het concert is rechtstreeks afgeleid van 'The Last Post', die al sinds 1928 elke avond stipt om 20:00 uur wordt geblazen onder de Menenpoort in het Belgische Ieper; een waarlijk indrukwekkende plechtigheid.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort, aanvang 20:00 uur
Entree: € 15,00; tot 18 jaar toegang vrij

Meer informatie: www.stjoriskamerkoor.nl

Vespers in de Sint Joriskerk

Op zaterdag 19 mei is er voorafgaand aan het Pinksterfeest een vespers m.m.v. Vocaal Ensemble Vocht.

Aanvang om 17.00 uur, de toegang is vrij (collecte na afloop).

Bach

Op zondag 27 mei organiseert de Bach Cantorij Baarn een cantatedienst in de St. Nicolaaskerk (in Baarn). Daaraan zal ook Marjon Strijk haar medewerking verlenen. Aanvang 19.30 uur

Agenda

maart

zo	25	10.00	Kerkgebouw	Palmpasen
wo	28	19.30	Utrecht	Chrismamis
do	29	17.30	Joriszaal	<i>Meditatie met bisschop Joris</i>
		19.30	Kerkgebouw	Witte donderdag
			Kerkgebouw	Koorrepetitie (na afloop viering)
vr	30	17.30	Joriszaal	<i>Meditatie met bisschop Joris</i>
		19.30	Kerkgebouw	Goede vrijdag
za	31	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		19.00	Joriszaal	<i>Meditatie met bisschop Joris</i>
		21.00	Kerkgebouw	Paaswake

april

zo	1	10.00	Kerkgebouw	Paasviering
do	5	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	7	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
wo	11	15.00	Joriszaal	Kerkbestuurvergadering
do	12	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.30	Joriszaal	Evaluatie avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	14	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		20.00	Elders	The Last Post
zo	15	19.45	Elders	Huiskring
wo	18	20.00	Utrecht	Denken in de Driehoek: Macht
do	19	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	20	19.30	Kerkgebouw	Taizeviering
za	21	-	Kerkgebouw	GEEN Open Kerk
wo	25	19.30	Joriszaal	Gemeentevergadering
do	26	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	28	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	29		Elders	Taizereis t/m 6 mei

mei

do	3	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	5	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		11.30	Joriszaal	Start "mannenwandeling"
do	10	10.00	Kerkgebouw	Hemelvaart
za	12	07.30	Kerkgebouw	Vrouwevaart
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
wo	16	12.30	Soest	Uitje Clara
		15.00	Joriszaal	Kerkbestuurvergadering
do	17	10.00	Elders	Provinciale synode
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	18	19.30	Kerkgebouw	Taizeviering
za	19	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	20	10.00	Kerkgebouw	Pinksteren

ma	21		Utrecht	Bedevaart Springprocessie Echternach
do	24	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	26	-	Kerkgebouw	GEEN Open Kerk
zo	27	19.45	Elders	Huiskring
wo	30		Elders	Seniorenuitsapje
do	31	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed

juni

za	2	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	3	11.30	Joriszaal	Presentatie over voedselbank
do	7	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	9	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	10	24.00	-	Kopijsluiting Joris op 't Zand
wo	13	10.30	Joriszaal	Redactievergadering
		15.00	Joriszaal	Kerkbestuurvergadering
do	14	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	15	19.30	Kerkgebouw	Taizéviering
za	16	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	17	19.45	Elders	Huiskring
do	21	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	23	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	24		Joriszaal	Gesprek over het levenseinde
				Joris op 't Zand komt uit

Vooraankondigingen

26 mei	Lunteren	Lunch met Clara
4 juli	Utrecht	Mini-Symposium "Roeping" t.g.v. afscheid Grete Verhey - de Jager als studentenpastor
4 t/m 8 juli	Elders	Zeilkamp
21 t/m 28 juli	Elders	Landkamp
28 juli t/m 4 augustus	Elders	Z(omer)A(ctiviteiten)K(amp)
20 t,m 23 september	Wenen	Internationaal oud-katholiekencongres

LET OP:

**Zondag 10 juni is het niet mogelijk om bij de kerk te parkeren!
Dit in verband met de Amersfoort Marathon.**

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>

Redactie Joris op 't Zand:

L.C.(Louis) Runhaar, L.O.(Ben) van 't Erve, en mw. W.A.M.(Wilma) van Oevelen-Eijkelboom.

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Kopijsluiting: 10 juni 2018

Administratie:

Birkstraat 102
3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Oud-katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand

Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 201802